

Ταξίδια στην Αγκαλιά της

Μπαμπά ...

Αν και δεν είσαι εδώ, θέλω να σου μιλήσω για ένα κορίτσι.

Ήθελα να σου πω απόψε, πώς νιώθω για εκείνη ...

Θέλω να σου πω πολλά, μα δεν ξέρω αν οι λέξεις φτάνουν ...

Έχεις χαϊδέψει ποτέ τα μαλλιά της;

Είναι σαν να χαϊδεύεις τον έναστρο ουρανό μπαμπά.

Και μου είχες πει ότι ποτέ! κανείς! δεν μπόρεσε να τον αγγίξει.

Ήθελα να σου πω ακόμα για τα μάτια της. Τα μάτια της ... έχουν ένα φως!

Που μπορούν και φωτίζουν από εκείνη την ημέρα κάθε σκοτεινό μου μονοπάτι.

Κι εγώ ο χαζός που πίστευα, πως ποτέ μου, δεν θα έβλεπα τόσο καθαρά.

Θέλω να σου πω ακόμα για την καρδιά της ... Η καρδιά της είναι σαν φυλαχτό

και αυτό γιατί μπαμπά είναι πιο δυνατή κι από την ίδια την αγάπη.

Κι αλήθεια ... Κι αλήθεια μπαμπά ποιος μπορεί να φοβηθεί

το οτιδήποτε σε αυτό τον κόσμο, όταν έχει την καρδιά της;

Θέλω να σου πω κι άλλα μπαμπά ... Θέλω να σου μιλήσω για την αγκαλιά της.

Σε κάθε της αγκαλιά, έφτανα στην άκρη της ευτυχίας.

Κι εσύ μου είχες πει πως η ευτυχία δεν έχει άκρη.

Κι όμως έχει μπαμπά ... Γιατί σε κάθε αγκαλιά της ξεδιψούσε η ψυχή μου.

Ένωθα ... σαν ένα λουλούδι στην άκρη της θάλασσάς της, που ανυπομονεί

να έρθει ο χειμώνας, για να έρθουν τα κύματά της και να μου δώσουν ζωή.

Θα ήθελα να σου πω κάτι τελευταίο ...

Για μια στιγμή μαζί της, θα αντάλλαζα χιλιάδες μέρες μου.

Για ένα φιλί της, θα χάριζα τη ζωή μου ...

Και ξέρεις γιατί μπαμπά;

Γιατί βλέπεις, κάθε φιλί της μπορεί να μου δώσει όνειρα.

Και μόνο τα όνειρα μπορούν να δίνουν ζωή.

Έτσι κι εγώ δεν θα έσβηνα ποτέ!

Καληνύχτα μπαμπά ...
Θέλω να ξέρεις πως η ευτυχία κρύβεται ...
στην αγκαλιά ενός κοριτσιού.
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ...

[Πίσω στη δισκογραφία](#)