

Έχω ένα Φίλο

Κοίτα τα χέρια μου μού είπες, πώς έχουνε ματώσει
όσοι έχω γύρω μου με έχουνε πληγώσει
κανείς δε βλέπει μέσα στην καρδιά μου
κρύες οι νύχτες, με δάκρυα η ματιά μου.

Πού είναι αυτοί που λένε πως αγάπησαν εμένα
ύψωσαν τοίχους, είπανε λέξεις, με είπανε κανένα
και ξανασκύβω έτσι το κεφάλι
παίρνω ένα χάπι για να μου φέρει ζάλη.

Νιώθω πως έχω χάσει την ταυτότητα μου
σφίγγω τα χείλια μου πού είναι η χαρά μου
έφυγε με όσους έχω αγαπήσει
βλέπεις για όλα δεν υπάρχει πάντα λύση.

Αυτά μου είπες θυμάμαι κάποιο βράδυ
τα έκανα στίχους μέσα στο σκοτάδι
γυρνώ την πένα και πληγώνω το χαρτί
έχω ένα φίλο που δεν έχει πια ζωή.

Γκρίζα τα πρωινά
πονάει το ψέμα
έχω ένα φίλο που δεν έχει κανένα.
Γκρίζα τα βράδια
με όνειρα άδεια
έχω ένα φίλο που ψάχνει για χάρδια.

Κόκκινα μάτια να φοβούνται οι σκέψεις
βλέπεις αυτά που σου λένε πώς να πιστέψεις
πολλές φορές να λες πως βουλιάζεις
να μην ακούει κανείς τις φωνές που βγάζεις.

Λόγια απλά να ζητάς με μεγάλη αξία
δύσκολες πράξεις απαιτούνε θυσία
μού είπες δειλά πως ο χειμώνας τελειώνει
μα η βροχή σκούριασε της ψυχής το μπαλκόνι.

πόσο πολύ μουρμουρά άραγε να στοιχίζει
μα αγκαλιά δυο φιλιά και κάποιος να σε στηρίζει
είναι στιγμές μου είπες που πολύ με πονάνε
όλα αυτά που ζητάς κανένα δεν ακουμπάνε.

Αυτά μου είπες θυμάμαι κάποιο βράδυ
τα έκανα στίχους μέσα στο σκοτάδι
πιάνω στα χέρια και σκίζω το χαρτί
έχω ένα φίλο που γι αυτόν θα είμαι εκεί.

Γκρίζα τα πρωινά
πονάει το ψέμα
έχω ένα φίλο που δεν έχει κανένα.
Γκρίζα τα βράδια
με όνειρα άδεια
έχω ένα φίλο που ψάχνει για χάρδια.

Γκρίζα τα πρωινά
κι η αλήθεια πονάει
έχω ένα φίλο που πια δε γελάει.
Γκρίζα τα βράδια
κλαίει χαράματα
έχω ένα φίλο που ψάχνει για θαύματα.

[Πίσω στη δισκογραφία](#)