

100 Τριαντάφυλλα

Με ρώτησαν, τι κάνεις;
και εγώ είπα πως, προσπαθώ να κλέψω τον έρωτα ...

με εκατό τριαντάφυλλα στα πόδια της,
με βροχές στα μάτια της,
με βραδιές στο μαξιλάρι της,
με ανάσες στα χείλια της,
με γιορτές στ' ακρογιάλια της,
με ουρανούς στο σώμα της,
με πίνακες στα κρινοδάχτυλα της,
με ποιήματα για την καρδιά της,
με λυγμούς στην ψυχή της,
με βήματα στο δρόμο της,
με αστέρια στα χέρια της,

με όνειρα τις νύχτες της,
με δάκρυα στο μαντήλι της,
με στάχια στα μαλλιά της,
με αγκαλιές στο σώμα της,
με συννεφίες στα ματοτσίνορα της,
με ήλιους τούς χειμώνες της,
με ταξίδια χωριστά της,
με πληγές στο σώμα μου,
με χειμώνες στα καλοκαίρια μου,
με δάκρυ στο γέλιο μου,
με ψέμα στην αλήθεια μου.

Κι ύστερα ρώτησαν, όταν θα κλέψεις τον έρωτα τι θα κάνεις;
Και εγώ είπα πως θα προσπαθήσω να κλέψω την αγάπη

Όταν πονάει να μην είμαι χώρια της
Όταν κλαίει να με βρίσκει πάντα μέσα στην αγκαλιά της
Όταν φοβάται να γίνομαι η ελπίδα της
Όταν είναι άρρωστη να ξενυχτώ στο προσκεφάλι της
Όταν δεν έχει να δώσει άλλο να δίνω εγώ ό,τι έχω μέσα μου
Όταν με διώχνει να την κρατάω ακόμα από το χέρι της
Όταν μου φωνάζει να γίνομαι η σιωπή της
Όταν πρέπει να πάει εκείνη μπροστά να κάνω πάντα εγώ λίγο πίσω
Όταν μιλάει για έρωτα να μιλάω εγώ για αγάπη

κι ύστερα με ξαναρώτησαν, αν δεν τα καταφέρεις;
Τότε θα της ζητήσω λίγο χώρο στην ζωή της, για να γίνω ... βροχή.
Να στάζω μερόνυχτα στο παραθύρι της μέχρι να με δει.
Αέρας. Να χτυπώ την πόρτα της μέχρι να με ακούσει.
Χιόνι. Για να με βρει πάλι στα πόδια της να λιώνω μαζί.
Μαζί με εκατό τριαντάφυλλα, μαζί με εκατό στιγμές,
μαζί με εκατό χρονιές, μαζί της εκατό ζωές.
Βλέπεις, έρωτας είναι, να κάνω όλα αυτά που δεν μπορείς εσύ για σένα.
Αγάπη είναι, να σου δώσω τη ζωή μου, για να ξαναγεννηθείς ...

[Πίσω στη δισκογραφία](#)