

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ (Ράδιο Παραλλαγή)

(Λευτέρης Φίλιππας – Καμπούνης)

*Με τη σφιγμένη σας γροθιά, με την περίσσια σας οργή
Με μια στεντόρεια κραυγή, με μια ματιά αστραφτερή.*

*Μέχρι να βγάλουμε φτερά, να φύγει η μαύρη συμφορά
Μέχρι να μπούνε στη σειρά, ισότης-δίκιο-ανθρωπιά-χαρά...*

Αντισταθείτε με φωνές, γροθιές ή καριοφίλι
Αν έρθει η ώρα ανάψετε της μπόμπας το φυτίλι
Αντισταθείτε ψάχνοντας για πνεύμα μες την ύλη
Μη σπαταλάτε άδικα το λάδι στο καντήλι
Αντισταθείτε βάζοντας ψυχή σαν αντιστύλι
Να σηκωθεί ο ήλιος ψηλά, να φέξει ν' ανατείλει
Αντισταθείτε σ' όσους φεύγουνε κουνώντας το μαντήλι
Σ' όσους ξαναγυρίζουνε δώστε φιλή στα χείλη

Αντισταθείτε γίνετε καμικάζι, σκοτωθείτε
Ακόμα και το χάροντα χαρούμενος δεχτείτε
Αντισταθείτε αν πέσατε και δε μπορεί να σηκωθείτε
Βοήθεια μη ζητήσετε ποτέ μη γελαστείτε
Αντισταθείτε αν έρθουνε να σας σηκώσουν μη δεχτείτε
Και αν εσάς σας λυπηθούν, αυτούς να λυπηθείτε
Αντισταθείτε πέστε τους, έχασα, ξεκουμπιστείτε..
Συχώρια μόνο, σας παρακαλώ, δε θέλω να τους πείτε.

Αντισταθείτε σε αρχηγούς, φύλακες ή προστάτες
Καραβανάδες στρατηγούς, άρχοντες και δραγάτες
Αντισταθείτε σε στρατούς σε σύνορα σε φράχτες
Μαχαίρια, λόγχες και σπαθιά ρίχτε σε καταρράχτες
Αντισταθείτε ανοίγοντας ό, τι έχουνε κλεισμένο
Σπάστε εν ανάγκη κλειδαριές, σ' ό, τι είναι κλειδωμένο
Αντισταθείτε στα κελιά, και στα στενά κουτούκια
Μη μπειτε, μη σας βάλουνε σε λούκια ή καλούπια

*Με τη σφιγμένη σας γροθιά, με την περίσσια σας οργή
Με μια στεντόρεια κραυγή, με μια ματιά αστραφτερή
Μέχρι να βγάλουμε φτερά, να φύγει η μαύρη συμφορά.*

Αντισταθείτε στον καιρό, το χρόνο και το χρήμα
Αντισταθείτε στο άδικο, το ψέμα και το κρίμα
Αντισταθείτε στο εγώ, στο άτομο στη δόξα
Και κρατηθείτε σταθερά, παραφυλάει η λόξα
Αντισταθείτε στα άρματα, τα τανκ, τα πολυβόλα
Ατομικά, πυρηνικά, πυραύλους στα όπλα όλα
Αντισταθείτε σ' όσους τεντώνονται κι όσους ψηλά κοιτάνε
Και δώστε μια κατραπακιά στον πάτο για να πάνε
Αντισταθείτε σ' όσους δείχνονται ή κάνουν τους νταήδες
Από μια γκλίτσα δώστε τους για να φυλάνε γίδες

Αντισταθείτε σ' όσους σκότωσαν παιδιά για να πλουτίζουν
Και την αχόρταγη κοιλιά μονάχα να γεμίζουν
Αντισταθείτε στους μηχανισμούς που έχουν οργανώσει
Ταμεία, κέρδος, τράπεζες, μας έχουν καπελώσει
Μ' αίμα και δάκρυα λαών τις βίλες τους να χτίζουν
Ελπίδες όνειρα γενιών, χαίρονται όταν γκρεμίζουν
Μ' αυτό που λένε ΔΝΤ παίρνουν τα δανεισμένα
Με τόκους κι επιτόκια πίνουν ανθρώπων αίμα
Γιατί είναι μια φωλιά ληστών, αδίστακτοι κουρσάροι
Αφού ληστέψουν τους λαούς τους γδέρνουν το τομάρι
Αντισταθείτε αν θέλετε η ζωή, να 'χει μια κάποια αξία
Για να γενεί πιο γρήγορα η τάξη τους αταξία

Αντισταθείτε σέρνοντας όσο κι όπως μπορείτε
Την Παγκοσμιοποίηση χλευάζετε όσο ζείτε
Ποτέ στο τούνελ του Νέου τους Μεσαίωνα μη μπείτε
Μέσα στην τρύπα του όζοντος πετάτε τους, ΜΠΟΡΕΙΤΕ...

[Πίσω στη δισκογραφία](#)