

ΑΚΟΥΣΕ ΚΟΣΜΕ

(Αόρατος)

Χαροπαλεύει ή μέρα μήπως αντέξει στη νύχτα
μα στην καρδιά μου είπα απόψε όλα σβήστα.

Θέλω αγάπη να δώσω μα πρώτα θα σα προδώσω
κι ύστερα σε ένα άψυχο κορμί θα ενδώσω.

Ο κόσμος πού με φοβάται πάντα μαζί μου κοιμάται
όμως για τίποτα πια δε λυπάται.

Ψεύτικα τα αριστεία και της καρδιάς σου ληστεία
μα όλα αυτά σου φαίνονται αστεία.

Εσύ κρατάς το μαχαίρι κι εγώ κρατάω εσένα
ποιος απ' τούς δυο μας ζει μες στο ψέμα.

Είπα τραγούδι να γράψω μα ύστερα λέω θα πάψω
αφού ό, τι κι αν δω δεν θα το ψάξω.

Άκουσε κόσμε....

Άκουσε κόσμε....

Άκουσε κόσμε....

Άκουσε κόσμε....

Ακούς τραγούδια θλιμμένα κάποιος να σπάσει την πένα
τώρα κανείς μάς δεν έχει κανένα.

Χιλιάδες λόγια κι αισθήματα ειν' της καρδιάς σου χτυπήματα
ας μην τα πάρουν θεέ μου τα κύματα.

Κάνεις όνειρα μόνος γι αυτό και φτιάχτηκε ό κλώνος
για να μοιράζεται στα δύο ό πόνος.

Τελειώσαν τα αποθέματα πατάς μέσα σε αίματα
και κατά τ' άλλα οι αλήθειες σου ψέματα.

Ζεις μες στην οθόνη τού έρωτα το σεντόνι
κανείς πια δεν το λερώνει.

Μη με αφήσεις να κλάψω μη με αφήσεις να κλάψω
αν με αγγίξεις για σένα θ' αλλάξω.

Άκουσε κόσμε ... σαν το πιτό μέσα της κύλησα
ήμουνα ό πρώτος που το κορμάκι της φίλησα.
Άκουσε κόσμε ... τον πόνο μου ποιον να νοιάζει
αφού εκείνη για κάποιον άλλο χαράζει.

Για κάποιον άλλο χαράζει...
Για κάποιον άλλο χαράζει...

Άκουσε κόσμε ... μέσα στα χέρια μου έτρεμε
και οι ανάσες της χρώμα πού μέσα μου έβαφε.
Άκουσε κόσμε ... ζήλευα εκείνα πού άγγιζε
και το κορμί της όταν σε άλλον το χάριζε.

Και το κορμί της όταν σε άλλον το χάριζε.
Κάποιος να σπάσει την πένα.
Όταν σε άλλον το χάριζε.
Τώρα κανείς μας δεν έχει κανένα.
Όταν σε άλλον το χάριζε.
Και κατά τ' άλλα οι αλήθειες σου ψέματα
Το χάριζε
Πατάς μέσα σε αίματα
Το χάριζε
Κάποιος να σπάσει την πένα
Το χάριζε
Οι αλήθειες σου ψέματα
Το χάριζε ...
Το χάριζε ...
Το χάριζε ...

[Πίσω στη δισκογραφία](#)